

Από το “Η Αφήγηση ενός Ταξιδιώτη”

Μια αρχική αφήγηση της Μπαμπί και της Μπαχάι ιστορίας, αυτό το κείμενο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ανώνυμα το 1890 ως ιστορική αφήγηση για τη γέννηση μιας θρησκείας και την υπεράσπιση των αγνών κινήτρων της Πίστης.

Η Αφήγηση ενός Ταξιδιώτη μπορεί να διαβαστεί ολόκληρη στο Μπαχάι Βιβλιοθήκη Αναφοράς. Μερικά αποσπάσματα παρατίθενται πιο κάτω.



Πολλές από τις γραφές του Μπαμπ παρέμειναν στα χέρια των πιστών. Ορισμένες από αυτές ήσαν σχόλια και ερμηνείες των στίχων του Κορανίου. Μερικές ήταν προσευχές, ομιλίες και εκτιμήσεις [της πραγματικής σημασίας ορισμένων] αποσπασμάτων· άλλες ήταν προτροπές, νουθεσίες, διατριβές στους διάφορους κλάδους του δόγματος της Θείας Ενότητας, παρουσιάσεις της ειδικής προφητικής αποστολής του Κυρίου της ύπαρξης [Μωάμεθ], και (όπως έγινε κατανοητό) ενθάρρυνση στην τροποποίηση του χαρακτήρα, της αποδέσμευσης από τα εγκόσμια και της εξάρτησης από τις εμπνεύσεις του Θεού.

Αλλά η ουσία και ο σκοπός των συγγραμμάτων Του ήταν οι έπαινοι και οι περιγραφές εκείνης της Ύπαρξης που σύντομα θα εμφανιζόταν, πράγμα που ήταν το μοναδικό Του αντικείμενο και στόχος, η αγάπη Του και η επιθυμία Του. Γιατί Αυτός, θεωρούσε τη δική Του εμφάνιση ως αγγελιαφόρο χαρμόσυνων νέων και υπολόγιζε τη δική Του υπόσταση απλώς ως το μέσο για την φανέρωση των μεγαλύτερων τελειοτήτων Εκείνου. Και πράγματι, Αυτός δεν έπαψε στιγμή να Τον εξυμνεί νύχτα και μέρα, αντίθετα, συνήθιζε να επισημαίνει σε όλους τους οπαδούς Του ότι θα έπρεπε να αναμένουν την άφιξή Του: με τρόπο τέτοιο τον οποίο δηλώνει στις γραφές Του:

«Είμαι ένα γράμμα από αυτό το πιο ισχυρό βιβλίο και μια σταγόνα από αυτόν τον απέραντο ωκεανό, και, όταν Αυτός εμφανιστεί, η αληθινή Μου φύση, τα μυστήριά Μου, οι γρίφοι και οι εκτιμήσεις Μου θα γίνουν εμφανείς, και το έμβρυο αυτής της θρησκείας θα αναπτυχθεί μέσα από τις βαθμίδες της ύπαρξης και της ανάβασής του, θα φτάσει στη στάθμη των ‘πιο θελκτικών μορφών’ και θα στολιστεί με το ένδυμα του ‘Ευλογημένος ας είναι ο Θεός, ο Καλύτερος των Δημιουργών’. Και αυτό το γεγονός θα αποκαλυφθεί μέσα στο έτος [Μ. Ε. χίλια διακόσια και] εξήντα εννέα, που αντιστοιχεί στον αριθμό του έτους ‘μετά από λίγο’, και ‘θα δείτε τα βουνά που νομίζετε τόσο συμπαγή να χάνονται όπως χάνονται τα σύννεφα’, θα εκπληρωθεί.»

Εν ολίγοις, Αυτός περιέγραψε Εκείνον τον Οποίο, με τη δική Του έκφραση, θεωρούσε την προσέγγιση στη θεϊκή γενναιοδωρία και την επίτευξη των υψηλότερων βαθμών τελειότητας στους κόσμους της ανθρωπότητας, να εξαρτώνται από την αγάπη για Εκείνον, και τόσο φλογισμένος ήταν Αυτός με τη φλόγα Του που η μνεία Του ήταν το φωτεινό κερύ στις σκοτεινές βραδιές Του στο φρούριο του Μακού, και η ενθύμησή Του ήταν ο καλύτερος σύντροφος στις δυσκολίες της φυλακής του Τσεχρίκ. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησε πνευματικές διευρύνσεις: με τον οίνο Εκείνου, Αυτός ήταν μεθυσμένος. και με τη μνεία Του

χαιρόταν. Όλοι οι οπαδοί Του επίσης περίμεναν την εμφάνιση αυτών των σημείων, και κάθε ένας από τους συντρόφους Του αναζητούσε την εκπλήρωση αυτών των προβλέψεων.

—*A Traveler's Narrative*, pp. 32-34